

U bent vanavond ontvangen met muziek van Kunst en Vriendschap uit Rijswijk en de dienstverlening vanavond is van Nosjuh's catering. Mag ik voor hen alvast een hartelijk applaus.

Toespraak 2 januari 2024; Nieuwjaarsreceptie gemeentehuis Almkerk

Beste mensen, beste inwoners van Altena,

Namens het gemeentebestuur wil ik u allen van harte welkom heten op de nieuwjaarsreceptie.

Een bijzonder welkom voor de oud bestuurders van Altena en de voormalige drie gemeenten.

Ook iedereen die eerder een waarderingsteken of gemeentelijke onderscheiding heeft ontvangen wil ik van harte welkom heten. Jullie selecte gezelschap zal straks worden uitgebreid met nieuwe dragers van de Parel, het Kristal of de Schaal van Altena.

Beste mensen,

Vrijwel elke week mag ik een paar echtparen feliciteren met hun 60 of 65-jarig huwelijk. Het is mooi om de verhalen te horen van deze mensen die zijn opgegroeid net na de Tweede Wereldoorlog en de opbouw letterlijk mee hebben gemaakt. Veel van hen hebben elkaar in Altena ergens ontmoet op de Hoogstraat, bij de Andelse Sluis of de Braderieën in Wijk en Aalburg.

Vrijwel zonder uitzondering hoor ik dat er voor hen toen ook woningnood was. Dat zij na hun huwelijk nog een aantal jaren bij een van de ouders inwoonden, of voor het werk met een Salonwagen op pad gingen in Nederland. Het duurde enige jaren voordat ze in aanmerking kwamen voor een woning of dat ze voldoende hadden gespaard voor een eerste aanbetaling.

Niet dat ze daar nu achteraf over klagen, in tegendeel. Het waren immers de jaren zestig! Ik hoor dan vooral ook over hun doorzettingsvermogen, hun optimisme, hun vrijheidsdrang in een veranderende wereld en hun ondernemerschap en creativiteit.

Laten we een voorbeeld nemen aan het optimisme en het vertrouwen van veel van die trouwe echtparen die aan de wieg van velen van u hebben gestaan.

Want wij leven in een prachtige gemeente, tussen de rivieren in een veelzijdig landschap, rijk aan natuur en landbouw in 20 Parels van dorpen én 1 schilderachtige Vestingstad.

Een gemeente waar hard wordt gewerkt, talenten die we meegekregen hebben niet worden verkwist en waar we omzien naar elkaar.

En beste mensen, u maakt, nee u bent die gemeente.

Vandaag vieren we het eerste lustrum van de gemeente Altena en ons vijfjarig bestaan. Op 1 januari 2019 fuseerden de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de nieuwe gemeente Altena.

Velen van u hebben een bijdrage geleverd aan deze fusie.

Een aantal van u heeft meegedacht aan de Toekomstvisie voor Altena die door en voor onze inwoners is opgesteld en die nog steeds leidend is bij wat wij als gemeentebestuur besluiten.

U heeft de nieuwe naam van de gemeente gekozen; Altena.

Een zeer goed gekozen naam, zoals u ook terug lezen in het laatste boekje van de Historische Vereniging die precies heeft uit gezocht waar deze naam oorspronkelijk vandaan komt.

Of wellicht heeft u zilver aangeleverd, van uzelf of vanuit uw familie. Zilver dat verwerkt is in de keten die ik bij officiële gelegenheden mag dragen en waarmee u nadrukkelijk heeft laten merken zich verbonden te voelen met de nieuwe gemeente en het gemeentebestuur en ik in het bijzonder mij verbonden voel met u allen.

Als gemeentelijk organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk, hebben we ons de afgelopen 5 jaar enorm ingespannen om van de fusie een succes te maken. Dat lukt ons steeds beter.

Ik hoor gelukkig veelvuldig dat we in staat zijn om voor u, ondanks de grotere organisatie, zichtbaar en nabij te blijven. Tegelijkertijd lukt het ons als Altena om grotere projecten op te pakken die eerder minder makkelijk of niet konden worden gerealiseerd. En die balans zoeken en blijven bewaken, daar gaat het volgens mij om.

We mogen trots zijn op onze veerkracht en het doorzettingsvermogen dat wij samen de afgelopen jaren hebben getoond als het even ingewikkeld of ronduit moeilijk werd.

Wij mogen eveneens dankbaar zijn op wat we hebben bereikt, zonder in zelfgenoegzaamheid te vervallen. Zonder oog te blijven houden op wat ons nog te doen staat.

Onze wensenlijst is nog lang en de uitdagingen groot. Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat niet alles ineens kan en dat ook het gemeentebestuur van Altena komend voorjaar - in het licht van het financieel meerjarenperspectief op langere termijn vanaf 2026 - voor de vraag komt te staan op welke wijze ambities en mogelijkheden duurzaam in balans kunnen blijven. Ons werk is nooit af en we houden de blik altijd op de toekomst.

Beste mensen,

De wereld om ons heen draait door. Letterlijk en ook figuurlijk helaas. Meer mensen dan ooit lijken zich zorgen te maken over de toekomst van henzelf of hun kinderen. Maar laten we een voorbeeld blijven nemen aan hen die in de jaren zestig opgroeiden. Ook toen waren er grote vraagstukken, oorlogen en tekorten. Creativiteit, optimisme, vredelievendheid en vrijheidsdrang inspireerden echter ook de mensen in het besef van onderlinge afhankelijkheid en de vaardigheid om daadwerkelijk te luisteren naar elkaar en begrip te hebben voor elkaar.

Beste mensen,

Voordat ik tot een afronding ga komen, wil ik wel met u samen een dilemma gaan beslechten en daarbij ook de leden van de gemeenteraad houvast bieden voor de toekomst.

Ik heb aan het begin van mij speech gememoreerd aan het feit dat u de naam Altena heeft gekozen. Deze naam levert dan wel de vraag op hoe wij onszelf dan noemen? Altenezen of Altenaren?

Ik heb advies gevraagd aan de Historische Kring maar die durfden geen harde conclusie te trekken alhoewel hun voorkeur uitging naar Altenaren.

Dat bracht mij tot de besef dat ik vanavond bij de viering van het eerste lustrum samen met u het dilemma of wij Altenezen of Altenaren zijn maar wil gaan beslechten door middel van handopsteken, net als bij een stemming in de gemeenteraad.

Als eerste de naam Altenezen: wie is daar voor?

En dan de naam Altenaren: wie is daar voor?

Beste mensen, dank voor het oplossen van dit dilemma, het is overduidelijk: wij zijn Altenaren!

Bij mijn installatie nu vier jaar geleden heb ik opgemerkt: In Altena komt het mooiste van Holland en Brabant samen. Elke dag mag ik dat daadwerkelijk zo ervaren en ik weet dat ik alle vertrouwen mag hebben dat wij in Altena deze kracht altijd zullen behouden.

Ik rond daarom af met de spreuk van Prediker (9:7)
Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven.

Ik wens u en uw dierbaren een gezegend 2024

Egbert Lichtenberg